



GYMNASIUM

Heb je vwo-advies? Vind je het leuk om met taal bezig te zijn? Wil je meer weten van de Griekse en Romeinse taal, verhalen en geschiedenis? Dan is het gymnasium misschien iets voor jou!

VWO

Op het Aletta bestaat het vwo uit atheneum en gymnasium. In de brugklas maken alle vwo-leerlingen kennis met klassieke mythologie in het eerste halfjaar. Daarna kun je kiezen voor gymnasium of atheneum: op het gymnasium ga je door met mythologie en Latijn. In de tweede en derde klas krijg je daarbij ook Grieks. Vanaf het vierde leerjaar kun je kiezen of je verder wilt gaan met Grieks of Latijn.

MYTHOLOGIE

Arachne was een Griekse prinses die heel mooi kon weven. Haar weefsels waren zo mooi, dat ze er een beetje arrogant van werd, en de godin Athena uitdaagde voor een weefwedstrijd. Arachne won de wedstrijd, maar werd als straf voor haar arrogantie door Athena in een spin veranderd. Nu zou ze voor altijd weven.

Dit verhaal is een voorbeeld van een Griekse mythe: een verhaal dat de Grieken gebruikten om de wereld te verklaren en de mensen te leren hoe ze zich moesten gedragen. Bij mythologie leer je veel van dit soort verhalen kennen en ook leer je wat wij nu nog met de mythes uit de oudheid doen.

LATIJN

Het Latijn was de taal van de Romeinen. Hun stad Rome werd een wereldmacht en daardoor werd Latijn een hele belangrijke taal. Als je iets wilde bereiken, dan moest je de taal van de Romeinen kunnen spreken. Ook toen het Romeinse Rijk al lang niet meer bestond, werd het Latijn nog veel gebruikt. Vroeger heeft het Latijn in Europa lange tijd net zo'n rol gespeeld als het Engels nu. Net zoals wij vaak Engelse woorden en uitdrukkingen gebruiken, namen onze voorouders veel over uit het Latijn. Latijnse woorden in het Nederlands zijn bijvoorbeeld agenda, album en bonus.

GRIEKS

Een belangrijk onderdeel van het vak Grieks is dat je kennis maakt met de taal, geschiedenis en de leefwereld van een volk dat aan de basis heeft gestaan van onze eigen cultuur. De Grieken hebben op allerlei gebieden veel gepresteerd, zoals wetenschap, theater en architectuur.

Op school leer je het Grieks van de oudheid. In het Grieks, dat in het huidige Griekenland wordt gesproken, kun je nog veel van dit Oudgrieks herkennen. Veel Nederlandse woorden komen uit het Grieks. Dit zijn bijvoorbeeld woorden als techniek, biologie, chirurg en psycholoog.

WAT HEB JE AAN GRIEKS EN LATIJN?

Kennis van het Grieks en Latijn helpt je bij het leren van andere talen. Verder leer je nauwkeurig te werken en na te denken over de verbanden tussen vroeger en nu. Je leert hoe de Grieken en Romeinen bijvoorbeeld dachten over zaken die voor ons ook nog belangrijk zijn, zoals democratie, sport, vrije tijd en de samenleving. Je zult verbaasd zijn hoeveel dingen uit de Griekse en Romeinse oudheid je kunt herkennen in ons dagelijks leven!



ACTIVITEITEN

Naast de gewone lessen horen er ook diverse activiteiten bij het gymnasium. Het is belangrijk om de Grieken en Romeinen niet alleen in je boeken tegen te komen, maar ook daarbuiten. Zo heb je samen met je klasgenoten en gymnasiasten uit alle andere leerjaren ieder jaar een Gymnasi-umdag, excursies, een pubquiz en een vertaalwedstrijd. Het hoogtepunt van je gymnasiumopleiding is uiteindelijk de reis naar Griekenland!